

ONZE GESCHIEDENIS

*Van de toewijding van één persoon,
tot de inzet van velen*

Na een aantal activiteiten in Europa te hebben gehouden, vond op 1 maart 2013 de officiële lancering van KARAMAH EU plaats in Brussel. Dit was het initiatief van een groep Belgische moslimvrouwen die hadden deelgenomen aan de Law and Leadership Summer Program (LLSP), georganiseerd door KARAMAH: *Muslim Women Lawyers for Human Rights*, in Washington, DC. De verdiepende inhoud van de cursussen over islamitische jurisprudentie en de gesprekken met moslimvrouwen en islamitische geleerden uit Egypte, Syrië, Marokko, Turkije, Senegal, Nigeria, en vele andere delen van de wereld, maakten een sterke indruk op hen. Zij waren ervan overtuigd dat moslims uit heel Europa en de naburige landen eveneens baat zouden hebben bij het samenkomen in een soortgelijke intellectueel en spiritueel stimulerende setting, om te leren, te discussiëren en ervaringen met elkaar uit te wisselen.

De internationale NGO, KARAMAH: *Muslim Women Lawyers for Human Rights*, werd in 1993 opgericht door Dr. Azizah al-Hibri, professor emerita en islamitische geleerde aan de University of Richmond School of Law. Dr. al-Hibri, afstammeling van een lange lijn van Libanese Sheikhs, is in 1981 begonnen met het verwezenlijken van islamitisch rechtswetenschappelijk onderzoek. Bij het oprichten van KARAMAH was het belangrijkste doel van Dr. al-Hibri om de kennis van moslimvrouwen over hun rechten te vergroten en om hen te machtigen in de mars naar een grotere deelname aan de civiele samenleving en de internationale gemeenschap. Wat in 1993 begon als een kleine groep toegewijde individuen groeide al snel uit tot een levendige en vooraanstaande organisatie. Het KARAMAH-netwerk van islamitische rechtsgeleerden en leiders heeft zich nu verspreid van Noord-Amerika tot het Midden-Oosten, Afrika en Europa.

CONTACT

Blijf op de hoogte !

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief om geïnformeerd te worden over onze toekomstige activiteiten, door een email te sturen naar karamaheu@karamah.org.

U kunt ook op de hoogte blijven door lid te worden van onze Facebook-groep KARAMAH EU. Daar vindt u steeds nieuws over onze voorbije en toekomstige activiteiten en eveneens een platform om interessante onderwerpen te bespreken met andere leden en te delen met uw vrienden.

Indien u meer informatie wenst over KARAMAH EU of KARAMAH: *Muslim Women Lawyers for Human Rights*, kunt u tenslotte terecht op de website www.karamah.org.



KARAMAH EU

Grensstraat 100
1210 Brussel
België

T: +32 484 91 91 51
E-mail: karamaheu@karamah.org

KARAMAH EU



*A world with dignity,
liberty and justice for all*

*Un monde de dignité,
liberté et justice pour tous*

*Een wereld met waardigheid,
vrijheid en gerechtigheid voor allen*

من أجل عالم تسوده الحرية والكرامة والعدالة

KARAMAH EU

KARAMAH EU is een non-profit vrouwen en mensenrechtenorganisatie met zetel in Brussel, België.

De visie en missie van KARAMAH EU zijn geïnspireerd door het idee dat een rechtvaardige samenleving de bewuste participatie van al haar leden waardeert, in het streven naar kennis en het verlenen van gelijke kansen en toegang tot gerechtigheid, ongeacht gender of andere verschillen.

Door het verstrekken van een breed aanbod aan educatieve programma's en het ontwikkelen van een netwerk van islamitische rechtsgeleerden en andere deskundigen en leiders, draagt KARAMAH EU bij tot het bevorderen van mensenrechten wereldwijd, in het bijzonder de rechten van moslimvrouwen, zowel binnen Europese rechtstelsels als in islamitische (rechts)opvattingen.

KARAMAH EU, gelegen in het hart van Europa, wil deelnemers uit heel Europa en de naburige landen samenbrengen en betrekken in haar activiteiten en deze verder uitbreiden tot de hele regio. Bij KARAMAH EU hebben we in het bijzonder interesse voor de uitdagingen waarmee Europese moslimvrouwen en mannen worden geconfronteerd in hun respectievelijke landen en gemeenschappen.

VISIE

Waardigheid voor allen

KARAMAH EU streeft naar een wereld waarin alle mensen, ongeacht hun geslacht of andere verschillen, genieten van het hen door God gegeven recht op menselijke waardigheid ('Karamah' in het Arabisch). Wij geloven dat moslims door middel van vorming en dialoog in staat zullen zijn om archaische, cultuur-gebaseerde interpretaties van islamitische bronnen om te vormen ter bevordering van zichzelf en hun gemeenschappen. Dit stelt hen in de mogelijkheid een kritische denkwijze te ontwikkelen zonder daarbij de verbondenheid met hun geloof te ondermijnen. Dit zal moslims toelaten zich te ontplooien tot volwaardige burgers die actief bouwen aan hun burgerlijke maatschappij en gemeenschap en hen ook het vertrouwen geven dat ze nodig hebben om eventuele inbreuken op hun rechten in de samenleving in vraag te stellen en tegen te gaan.

MISSIE

'Empowerment' door educatie

KARAMAH EU versterkt moslimvrouwen en de bredere gemeenschap door het aanbieden van lezingen, workshops, interactieve debatten en juridische kennis, allen vertrekkende vanuit een educatieve doelstelling. De kern van onze missie is om zinvolle en inhoudelijke programma's te ontwikkelen, die moslims de kans bieden om te leren van islamitische geleerden en andere deskundigen en met hen in gesprek te gaan over de verschillende vragen die ze hebben en de uitdagingen waarmee ze te maken krijgen binnen hun gemeenschappen.

KARAMAH EU kan rekenen op het bredere KARAMAH-netwerk voor het ontwikkelen van betrouwbare en uitgebreide academische informatie over islamitische jurisprudentie. De diversiteit in islamitische geleerdheid wordt bevordert door beroep te doen op vrouwelijke geleerden en juristen en door stemmen hoorbaar te maken die weinig of zelden gehoord worden in serieuze islamitische geleerde kringen. Deze belangrijke ontwikkelingen worden beschikbaar gesteld door middel van publicaties en lezingen gegeven door hun respectievelijke auteurs.

DOELSTELLINGEN

Educatie, interactie, verbondenheid

Door middel van opleidingsprogramma's, belangenbehartiging en dialoog, dragen wij bij tot het begrip en de promotie van mensenrechten, en steunen of 'empoweren' we Europese moslims, in het bijzonder jonge vrouwen, om hun volledige potentieel als burgers van hun respectievelijke maatschappijen te ontwikkelen. **KARAMAH EU streeft er vooral naar:**

- Bij te dragen tot een beter begrip van de Islam en een multidisciplinaire benadering aan te wenden die de verscheidenheid van islamitisch geleerdheid en juridische opinies, alsook de genderaardigwaardige principes van de Islam weerspiegelt,
- Europese moslims bij te staan en 'empoweren', in het bijzonder vrouwen, door hen de nodige tools aan te bieden om de uitdagingen aan te gaan waarmee ze in hun gemeenschappen te maken krijgen, vanuit een kritische maar respectvolle invalshoek die eerbied toont voor hun geloof en meervoudige identiteiten,
- Europese moslims steun te bieden in hun strijd voor gelijke rechten en kansen zowel binnen hun gemeenschappen als in de bredere samenleving, door dialoog en juridische belangenbehartiging.

Met oog op deze doelstellingen nodigt KARAMAH EU een waaier aan sprekers uit met kennis over de islam en de Europese context, om lezingen en workshops te geven, maar ook om openlijk in gesprek te gaan met moslims over de vragen en de bekommelingen die ze hebben. We streven ernaar dit te doen op een manier die enerzijds toelaat de verscheidenheid van hedendaagse en klassieke islamitische geleerdheid te beklemtonen en anderzijds het werk van vrouwelijke moslimgeleerden – en academici, dat momenteel nog te vaak onderbelicht blijft, onder de aandacht brengt. De intentie van KARAMAH EU is niet om één bepaalde islamitische visie of juridische opinie naar voren te schuiven. Het is ons doel moslims zowel als het bredere publiek te informeren over het brede scala van strekkingen en visies die het klassieke en hedendaagse islamitisch gedachtegoed rijk zijn.

Ook organiseren we discussiegroepen om specifieke onderwerpen te bespreken in kleinere groepen die diepgaande discussies mogelijk maken. Eens de Europese tak van het internationale KARAMAH-netwerk stevig is ingebed, willen we ook intensieve zomercursussen aan te bieden aan deelnemers uit Europa en de naburige landen.